

Κύριε Διευθυντά

Η πορεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Οροπεδίου Λασιθίου (ΕΤΑΝΟΛ) ενδιαφέρει άμεσα όλους τους Οροπεδιώτες, αφενός μεν σαν μετόχους της Α.Ε (μέσω των Συλλογικών των Οργάνων) αφετέρου δε λόγω του σημαντικού ρόλου που προβλέπεται να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη του Οροπεδίου και η οποία αποτελεί την μοναδική ελπίδα αναστροφής της φθίνουσας πορείας και επιβίωσης του τόπου.

Τώρα κατά πόσον ο αναπτυξιακός αυτός Οργανισμός ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα στον ρόλο του δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί σωστά με όσα στοιχεία μέχρι αυτή τη στιγμή είναι γνωστά. Στον απολογισμό του έργου του απεληθόντος προέδρου

της ΕΤΑΝΟΛ κατά την Γ.Σ. της 24-1-99 όπως δημοσιεύτηκε στο φύλλο σας της 2-2-99 ένα σύντομο μόνο σχολιασμό θα κάνω. Δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με τον χαρακτηρισμό "πλούσιο" που χρησιμοποιείτε στον τίτλο σας, όχι μόνο για το έργο που υλοποιήθηκε στην πραγματικότητα, αλλά και για κείνο που παρουσιάζεται σαν υλοποιηθέν στον Τύπο. Πράγματι στον δημοσιευόμενο πίνακα εκτελεσθέντων έργων περιλαμβάνονται εκτός από ορισμένες ενέργειες αυτονόητες για ένα αναπτυξιακό φορέα (υποβολή υπομνημάτων οργάνωση συζητήσεων και ημερίδων, παρεμβάσεις στις τοπικές αρχές κλπ) και έργα για την υλοποίηση των οποίων αναγκαστικά μικρή υπήρξε η συμμετοχή της Εταιρείας, κυρίως του προγράμματος LeaPer I, δεδομένου ότι την εποχή υλοποίησής του ήταν νομικά ανύπαρκτη.

Αφήνοντας όμως κατά μέρος όσα καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα έγιναν και τα οποία τώρα πια ανήκουν στο παρελθόν, ας δούμε το πιο σημαντικό και αυτό είναι που ενδιαφέρει τον τόπο, δηλ. το μέλλον της ΕΤΑΝΟΛ και ποιά θα είναι η πορεία της ανάπτυξης στο Οροπέδιο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους συστάθηκε η ΕΤΑΝΟΛ ήταν και η δημιουργία ενός ειδικού φορέα που θα ανελάμβανε την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, γιατί όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμά σαν φορέα εκτέλεσης των προγραμμάτων της, αντί των βραδυκίνητων κρατικών Υπηρεσιών, τους ευέλικτους αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Η σύσταση, αργότερα, της "Αναπτυξιακής Α.Ε" από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου μπορεί, μεν να δημιουργεί κάποια προβλήματα στους ήδη λειτουργούντες Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, πιστεύω όμως ότι παρά ταύτα υπάρχουν αρκετά περιθώρια όχι μόνο συνεργασίας μεταξύ των αλλά και αυτοτελούς παρουσίας των στον χώρο. Και τούτο γιατί η προώθηση των έργων τοπικής σημασίας πρέπει να γίνεται από ευέλικτους τοπικούς φορείς με σχετική αυτονομία

Εκτός όμως από την παρουσία της "Αναπτυξιακής Α.Ε" και ένα άλλο νέο στοιχείο έρχεται να επηρεάσει την λειτουργία της ΕΤΑΝΟΛ. Η δημιουργία του Δήμου Οροπεδίου, στον οποίο περιέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία των παλαιών Κοινοτήτων, τον καθιστά αυτομάτως τον κυριότερο μέτοχο της ΕΤΑΝΟΛ.

Με τα δύο αυτά δεδομένα (δημιουργία της "Αναπτυξιακής" και ουσιαστική μετατροπή της ΕΤΑΝΟΛ σε Δημοτική Εταιρεία) και αξιοποιώντας την μέχρι σήμερα τετραετή πείρα λειτουργίας της Εταιρείας, νομίζω ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένα νέο ξεκίνημα της ΕΤΑΝΟΛ στα πλαίσια του Δήμου με του ίδιους στόχους αλλά με νέα πρόσωπα και νέες ιδέες. Βασική όμως προϋπόθεση επιτυχίας του νέου εγχειρήματος είναι η εξεύρεση ενός ικανού και δραστηρίου ατόμου, Οροπεδιώτη ή μη, το οποίο θα τοποθετηθεί σε υπεύθυνη θέση και θα αναλάβει ουσιαστικά την λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι εκτός της αμοιβής θα πρέπει να θεσπισθούν και πρακτικά κίνητρα άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα της Εταιρείας. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν και είναι γνωστά

Από τα πρώτα μέληματα της Εταιρείας θα πρέπει να είναι η κατάρτιση ενός τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Οροπεδίου, με ανάλυση της κατάστασης, με στρατηγικούς και ειδικούς στόχους και με τεκμηριωμένες προτάσεις. Με λίγα λόγια δηλαδή ενός συγχρόνου και ολοκληρωμένου σχεδίου Ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

Με τον τρόπο αυτό όλες οι προτάσεις θα εντάσσονται σε ένα σχέδιο συγκεκριμένο και θα εξυπηρετούν ένα στρατηγικό στόχο, θα αποφεύγεται η υποβολή ασυνδέτων και ασχέτων μεταξύ των προτάσεων που δεν εξυπηρετούν παρά τοπικιστικές ισορροπίες ή άλλες σκοπιμότητες. Επίσης θα αποφεύγονται και οι όχι σπάνιες ανακολουθίες στις προτάσεις μας που μαρτυρούν προχειρότητα ή έλλειψη σχεδιασμού εκ μέρους μας, Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν αλλά δεν νομίζω ότι ωφελεί η αναφορά τους

Η ανανεωμένη ΕΤΑΝΟΛ πιστεύω πως μπορεί και πρέπει να αποτελέσει όπως τουλάχιστο ορισμένοι την είχαν οραματισθεί, ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Οροπεδίου.

Η ανάπτυξη αυτή που είναι ασφαλώς χρήσιμη για άλλες περιοχές προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους, ειδικά για το Οροπέδιο αποτελεί την υστάτη και μοναδική ελπίδα

αποτροπής της ΕΡΗΜΩΣΗΣ του. Και η έκφραση αυτή, πιστέψτε με, δεν αποτελεί σχήμα λόγου, Κύριοι εκπρόσωποι της Πολιτείας και πάσης φύσεως αρμόδιοι! Είναι μια κραυγή αγωνίας για την ακάθεκτα επερχόμενη σκληρή πραγματικότητα. Σε μια εικοσαετία θα έχει πλήρως ερημώσει. Και για του λόγου το αληθές: Στον τοπικό τύπο δημοσιεύτηκε πρόσφατα ( 11-2-99) η είδηση ότι μελετάται από την ερχόμενη σχολική χρονιά η συγχώνευση των δύο Δημοτικών Σχολείων Τζερμάδω και Αγ.Γεωργίου σε ένα., επειδή αυτή τη στιγμή φοιτά σ'αυτό μικρός αριθμός μαθητών,που εμποδίζει την κανονική λειτουργία τους. Το ίδιο θα γίνει και με τα δύο Γυμνάσια. Όταν λοιπόν το 1983 έγινε η σύμπτυξη των Δημοτικών Σχολείων του Οροπεδίου φοιτούσαν σ'αυτό 318 μαθητές. Σήμερα, 15 χρόνια αργότερα, φοιτούν 104. Εχουμε δηλαδή μιά μείωση 67%. Αν η μείωση αυτή συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό σε μιά δωδεκαετία τα σχολεία θα έχουν κλείσει,ελλείψει μαθητών και σε μια εικοσαετία θα κλείσει και το Γηροκομείο κι'αυτό ελλείψει τροφίμων. Αυτή δυστυχώς είναι η γυμνή αλήθεια και η σκληρή πραγματικότητα.

Με τιμή

I,M,Καραβαλάκης Αγριανά