

# Το όνομα «Λάσιον»

Κυρία Διευθύντρια,

Με μικρή καθυστέρηση που οφειλότανε σε ολιγοήμερη απουσία μου, πληροφορήθηκα από την «ΑΝΑΤΟΛΗ» της 9/8/02 το όνομα του εκλογικού συνδυασμού του καθηγητού κ. Ζουράρι, με τον οποίο θα διεκδικήσει την Νομαρχιακή Αρχή του διαμερισμάτος μας στις επικείμενες εκλογές.

Την ονομασία «Λάσιον Κοινόν» θεωρώ αρκετά πρωτότυπη, παράλληλα δε αποδεικνύεται και «τυχερή», αφού έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον αναγνωστών σας, όπως του κ. Μιχάκη. («ΑΝΑΤΟΛΗ» 13/8/02).

Η παράμετρος αυτή δεν είναι βέβαια καθόλου αμελητέα, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική περίοδο.

Σε μένα η επιλογή του «Λάσιον Κοινόν» προκάλεσε και ένα είδος τοπικιστικής υπερηφάνειας, γιατί δίκαια ή άδικα, αυτό φαντάζομαι θα φανεί εν καιρώ, το συνέδεσα με την ονομασία που έφερε παλαιότερα και για ένα μικρό χρονικό διάστημα η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η τέως Επαρχία Λασιθίου.

Εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, η υπερηφάνεια γίνεται μεγαλύτερη γιατί για

μια ακόμη φορά το Λασιθί, το πιο μικρό διαμέρισμα του Νομού, επηρεάζει τις εξελίξεις.

Για πρώτη φορά αυτό συνέβη με την εφαρμογή του Οργανικού Νόμου το 1868, όταν δημιουργήθηκαν στην Κρήτη οι δύο νέες Διοικήσεις, εκείνη του Λασιθίου και εκείνη των Σφακίων.

Οι διοικήσεις αυτές για άγνωστο λόγο πήραν το όνομα μικρών Επαρχιών που περιλήφθηκαν σ' αυτές αλλά δεν ορίστηκαν ως έδρες. Είναι λοιπόν ενδεχόμενο ότι, όπως η Επαρχία Λασιθίου έδωσε τότε το όνομα της στον νεοσύστατο Νομό, έτσι και σήμερα η ίδια περιοχή να πρόσφερε το πρώτο συνθετικό του ονόματος του εκλογικού συνδυασμού του κ. Ζουράρι, δηλ. το Λάσιον, όνομα που έφερε πριν από δύο περίπου αιώνες.

Πράγματι, όπως προέβλεπε ο Διοργανισμός που ενέκριναν στις 21/5/1822 οι πληρεξούσιοι της Κρήτης στους Αρμένους, το νησί διαιρέθηκε σε τέσσερα Τμήματα ή Νομούς και σε 24 Επαρχίες.

Μια από τις Επαρχίες αυτές ήταν εκείνη του «Λασιού» όπως την ονόμασαν οι ελληνίζοντες συντάκτες της

Προσωρινής Διοικήσεως Κρήτης και υπαγότανε στην περιοχή της Ηρακλείας, δηλ. το σημερινό Νομό Ηρακλείου και η οποία είναι η μετέπειτα Επαρχία Λασιθίου.

Η υπαγωγή του Οροπεδίου Λασιθίου στο Ηράκλειο δεν ήταν καθόλου πρωτότυπη ρύθμιση, αφού, επί Ενετοκρατίας η περιοχή υπαγότανε απ' ευθείας στις Αρχές του Μεγάλου Κάστρου και αποτελούσε ιδιοκτησία του Ενετικού Δημοσίου (Σπανάκης σελ. 109).

Αλλά και επί Τουρκοκρατίας ίσχυε το ίδιο καθεστώς υπαγωγής, αφού, όπως μας πληροφορεί ο Πρακτικίδης (1818), το Λασιθί αποτελούσε το ένατο κατά σειρά Καδιλίκι του πασά του Ηρακλείου.

Η ονομασία Λάσιον της τέως επαρχίας Λασιθίου δεν διατηρήθηκε για πολύ, την συναντούμε βέβαια στον Κρητοβουλίδη στα 1859, συνοδευόμενη όμως με το όνομα Λασιτίον, το οποίο με κάποιες αλλαγές θα επικρατήσει, ενώ το Λάσιον θα ξεχασθεί.

Ευχαριστώ  
για την φιλοξενία  
Με τιμή  
Ι. Μ. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ