

## Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει προκαλέσει την αντίδραση μερίδας του Κλήρου και ορισμένων πιστών, που δικαιολογούν την θέση τους λόγω :

- Των δογματικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των δύο Εκκλησιών, θεωρώντας τον ίδιο τον Πάπα αιρετικό
- Της στάσης της Καθολικής Εκκλησίας έναντι της Ορθοδόξου, που δεν υπήρξε πάντοτε ειλικρινής και φιλάδελφος, ακόμα και όταν διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο. Αδιαμφισβήτητα ιστορικά στοιχεία στηρίζουν τις αιτιάσεις των Ορθοδόξων και τέλος
- Πολλών άλλων και διαφόρων λόγων, η ανάλυση των οποίων δεν είναι του παρόντος.

Με κατανόηση θα γίνονταν δεκτές κάποιες αντιδράσεις, εφόσον θα βρισκόταν στα πλαίσια της λογικής και της ευπρέπειας, αν και θα ήταν προτιμότερο οι σχέσεις μεταξύ Χριστιανών, τόσο σαν ενέργειες όσο και σαν αντιδράσεις, να διέπονται από την Αγάπη και την Αλληλοκατανόηση, βάθρα της Χριστιανικής θρησκείας. Σε κάθε όμως περίπτωση πνεύμα υπεροψίας και φανατισμοί, που εκτρέφουν εχθρότητα και αντικοινωνική δράση, δεν έχουν θέση στην ζωή ενός αληθινού χριστιανού.

Οι επί αιώνες κοινή πορεία των δύο εκκλησιών αποδεικνύει ότι οι δογματικές διαφορές που «ανακαλύφθηκαν» αργότερα και τα εξ αυτών προερχόμενα εμπόδια συνεννόησης μεταξύ των δεν είναι ανυπέρβλητα και πρέπει να ξεπεραστούν. Γιατί πολύ κράτησε η μεταξύ των δύο εκκλησιών διαμάχη και μεγάλο κακό προκάλεσε στον Χριστιανισμό.

Καιρός λοιπόν είναι οι δύο εκκλησίες να προσεγγίσουν η μία την άλλη και να αρχίσει μεταξύ τους ένας ειλικρινής Χριστιανικός διάλογος, ώστε να αρθούν οι παλιές και δύσκολα κατανοητές σήμερα αντιθέσεις.

Για να πραγματοποιηθεί όμως ο διάλογος αυτός, πρέπει προηγουμένως να υπάρξει επαφή των δύο μερών. Εάν λοιπόν η επίσκεψη του Πάπα στη χώρα μας μπορεί να είναι η απαρχή μιας ειλικρινούς σχέσης μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, τότε ασφαλώς θα έχει γίνει ένα σημαντικό και πολύ ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οπωσδήποτε όμως αφού ο Ποντίφικας θα είναι επίσημος φιλοξενούμενος στη χώρα μας, την πατρίδα του Ξενίου Διός, επιβάλλεται να γίνει δεκτός με φιλοφροσύνη και με όλες τις τιμές που αρμόζουν στα αξιώματά του, σαν Αρχηγού Κράτους και Αρχηγού μιας μεγάλης Εκκλησίας.

Οι αντιτιθέμενοι στην επίσκεψη, εάν νομίζουν ότι πρέπει να εκφράσουν δημοσία την αντίθεσή τους, ας έχουν υπόψη τους ότι αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της κοσμιότητας, χωρίς φανατισμούς και ακρότητες. Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο πως θα προσβάλουν διεθνώς την χώρα μας και θα δυσφημήσουν την Ορθοδοξία, η οποία δεν νομίζω ότι απειλείται από μια προσκυνηματική επίσκεψη του γηραιού Ποντίφικα, ούτε και η πίστη των Ορθοδόξων κινδυνεύει να κλονισθεί απ' αυτή. Αντίθετα πιστεύω ότι η επίσκεψη του Προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας, θα δώσει την ευκαιρία στην Ορθοδοξία να προβάλλει τις αρχές και την πνευματικότητά της, παράλληλα δε θα αποδείξει ότι όχι μόνον εύχεται αλλά και ενεργά μοχθεί για την Ένωση των Εκκλησιών.