

Τα σκοτωμένα ζώα στους δρόμους

Από τον κ. Ι. Καραβαλάκη πήραμε την παρακάτω επιστολή:

Κύριε Διευθυντά

Κάνω τακτικά την διαδρομή Χερσόνησος - Ηράκλειο και σας βεβαιώνω ότι πιάνεται η ψυχή μου κάθε φορά που συναντώ σκοτωμένο ζώο και είναι πολλές οι φορές αυτές. Το θέαμα των ξεκοιλιασμένων ζώων, και των πιττακωμένων πτωμάτων τους είναι αποκρουστικό, προσβάλλει τον ανθρωπισμό και υποβαθμίζει τον πολιτισμό μας. Εκτός όμως από τα δυσάρεστα αυτά συναισθήματα, η παρουσία των πτωμάτων των ζώων στο οδόστρωμα εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την πρόκληση ατυχημάτων στους εποχούμενους χρήστες του δρόμου (παρόμοιο κίνδυνο διέτρεξα πρόσφατα κι εγώ ο ίδιος).

Και μόνο λοιπόν ο λόγος αυτός, σε μια εποχή που το συναίσθημα δεν μετράει και πολύ, θα ήταν αρκετός να ταρακουνήσει αρμοδίους και αναρμοδίους ώστε έστω και για μια φορά να ενεργήσουν σαν Προμηθείς και όχι σαν Επιμηθείς, όπως συμβαίνει συνήθως. Τί να το κάνει το πόρισμα της προανάκρισης της Τροχαίας εκείνος που βρίσκεται ήδη εν τόπω χλοερώ; .

Γνωρίζω ότι κατά καιρούς, υστέρη από κάποια ανακίνηση του θέματος, παρατηρείται μια κινητικότητα, πραγματοποιούνται συσκέψεις αρμοδίων κ.λ.π. Όταν όμως φθάσουμε στο "διαταύτα" κανείς δεν δέχεται την αρμοδιότητα του αντικειμένου και έτσι η κατάσταση παραμένει ως είχε.

Το ίδιο όμως πρόβλημα παρουσιάζεται και στο υπόλοιπο τμήμα της Εθνικής οδού μέχρι τα Μάλια και έτσι εμπλέκονται οι περισσότεροι από τους παραλιακούς Δήμους της Βόρειας ακτής του Νομού Ηρακλείου, ειδικότερα δε εκείνων του Ηρακλείου, της Ν. Αλικαρνασσού, των Γουβών, της Χερσονήσου και των Μαλίων, οι οποίοι ασφαλώς ενδιαφέρονται για τη λύση του προβλήματος.

Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας θα ήταν δυνατή η πρόσληψη ενός υπαλλήλου, ο οποίος διαθέτοντας κατάλληλο μεταφορικό μέσο και τα λοιπά αναγκαία μέσα, θα πραγματοποιούσε καθημερινά την διαδρομή Ηράκλειο - όρια του Νομού Λασιθίου (από την παλαιά και την νέα Εθνική Οδό) και θα συνέλεγε όλα τα πτώματα των σκοτωμένων ζώων, που στη συνέχεια θα αποτέφρωνε. Οι λεπτομέρειες πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης κ.λ.π. νομίζω πως δεν είναι δύσκολο να ρυθμιστούν, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση. Σε ό,τι δε αφορά τις σχετικές δαπάνες νομίζω ότι αυτές μπορούν να επιμερισθούν αναλογικά, μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων.

Με τον τρόπο αυτό και μακριά από τις υπηρεσιακές διαμάχες για το ποιός είναι ο αρμόδιος, πιστεύω πως μπορεί να βρεθεί αποτελεσματική λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα.

Ιδού λοιπόν πεδίο λαμπρόν για την έμπρακτη εφαρμογή της περίφημης διαδημοτικής συνεργασίας προς το κοινό συμφέρον.

Με τιμή Ι. Καραβαλάκης Ιούνιος 2001

Υ.Γ. Ασχολήθηκα με το θέμα της ρύπανσης της Εθνικής Οδού μόνο από τα πτώματα των σκοτωμένων ζώων, χωρίς να παραβλέπω τους άλλους πολύ σημαντικούς επίσης ρύπους, τους οποίους αφήνω σε άλλο εθελοντή επιστολογράφο. Να μη τα θέλουμε όλα δικά μας!