

Ανατολή 29.5.01 Κ

Το Λα(σύ)θι βρίσκεται σε καλό δρόμο

ΜΕ ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η επίλυση του προβλήματος της προέλευσης του ονόματος «Λασύθι», ύστερα από μακρά περίοδο αναζητήσεων, φαίνεται ότι μπαίνει σε καλό δρόμο. Και αυτό γιατί, όπως διαβάζω στην ΑΝΑΤΟΛΗ της 22ας Μαΐου 2001, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου σε ενημερωτικό της κείμενο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε, ίσως για πρώτη φορά, τον όρο «Λασυνθίων» (Γαίας και χειρών - Λασυνθίων ποιήματα), εννοώντας προφανώς τους κατοίκους του Νομού Λασιθίου.

Η υιοθέτηση του όρου αυτού από την επίσημη τοπική αρχή, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Στην ημερίδα που οργανώθηκε από τη Μορφωτική Στέγη Ιεραπέτρας στις 12 Μαΐου, με θέμα τα Τοπωνύμια της Ανατολικής Κρήτης, είχα την τιμή να παρουσιάσω τα τοπωνύμια του Οροπεδίου Λασιθίου. Στην παρουσίαση αυτή ειδική μνεία έκαμα για το τοπωνύμιο Λασύθι και την προέλευσή του, κάνοντας αναφορά στην άποψη που διατύπωσε ο αρχαιολόγος - επιγραφολόγος κ. Χαρ. Κριτζάς στο Η' Κρητολογικό Συνέδριο το 1996, ύστερα από σχετική έρευνα και σύμφωνα με την οποία το τοπωνύμιο Λασύθι συνδέεται με την Λάσυνθο των πηλίνων πινακίδων της Κνωσού και τους Λασυνθίους της επιγραφής του ιερού της Αφροδίτης και του Ερμού Κεδρίτη της Σύμης.

Η άποψη αυτή, που στηρίζεται σε στέρεες επιστημονικές βάσεις, έγινε γενικά αποδεκτή και φαίνεται να δίδει λύση στην προέλευση του τοπωνυμίου Λασύθι, αλλά και στην σωστή ιστορική του ορθογραφία, Λασύθι το συ με ύψιλον.

I. M. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ